

Geeft energie aan je mogelijkheden

De toekomst

De samenleving wordt steeds complexer. Mensen leven anders samen dan voorheen. We willen meer invloed om ons bestaan en omgeving zelf vorm te geven. Om te doen wat we zelf willen en om te kunnen zijn wie we willen zijn. We hebben verschillende rollen en kiezen de paden die bij ons passen. Dat brengt ons veel vrijheid en mogelijkheden.

Die verandering komt niet alleen uit onszelf. Er waait een andere wind. De overheid legt steeds vaker vragen terug bij burgers. Er wordt van ons verwacht dat we zelfredzaam zijn, en minder een beroep doen op algemene middelen. En als we het niet redden, dat we hulp van anderen weten in te roepen. Daarom worden veel voorzieningen in zorg en welzijn dichtbij georganiseerd. In de wijk.

Maar we zijn niet gemaakt om het alleen te roeien. Sommige mensen voelen zich los gezongen van oude verbanden. Het is makkelijk om buiten de boot te vallen en velen vinden het moeilijk hun mogelijkheden te benutten. Er is daarom een groeiende behoefte aan meer verbinding. Kijk maar om je heen. Omdat we diep van binnen weten dat we elkaar nodig hebben om verder te komen in het leven. Juist nu. In de tijd waarin de verwachtingen hoger zijn wordt samen leven steeds belangrijker, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt.



“In onze visie is Nijmegen een stad waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen vanuit eigen mogelijkheden”



Onze rol

De veranderende samenleving vraagt om mensen die kunnen verbinden met anderen. Als je vooruit wil of juist als het even tegenzit. Want bij tegenwind is het fijn als je iemand hebt om samen de storm mee te trotseren. Of die je helpt de zeilen op te zetten om van dezelfde wind gebruik te maken. Om je talent te ontwikkelen, nieuwe perspectieven te bieden of verder te komen in het leven.

Dat kan een familielid, je buren, een vriend of een goede bekende zijn. Of medewerkers en vrijwilligers van sociale organisaties, zoals de onze. Daarom zijn we altijd nabij. Online, in de stad, in de wijk en in elke fase van je leven. We zijn er als je ons nodig hebt.

Want wij geloven in zelfredzaamheid én samenredzaamheid. Iedereen kan momenten hebben dat je in een lastige situatie zit. Dat je een helpende hand nodig hebt of een zetje in de goede richting.

Op een ander moment ben jij misschien de steun voor iemand anders. Noem het wederkerigheid of onderlinge afhankelijkheid. Die verbinding geeft energie om door te gaan en het beste uit jezelf te halen.

De mensen van Bindkracht10 vormen een netwerk dat werkt aan krachtige verbindingen. We leggen al verbonden en verbanden, tussen mensen en met andere organisaties. We nemen barrières weg, helpen drempels en onderlinge verschillen verkleinen. We signaleren waar het mis kan gaan en reageren daarop. Daar is vaak lef, vindingrijkheid en vertrouwen voor nodig. Want in tijden waarin we meer op onszelf zijn aangewezen, kan het samen leven wel wat bindkracht gebruiken.

Kijk ook eens op www.bindkracht10.nl

“Onze missie: Bindkracht10 ondersteunt mensen om vanuit hun mogelijkheden verder te komen in het leven”

Wat zijn onze waarden?

In de grond van ons hart gaat het om gelijkwaardigheid. We zijn niet allemaal gelijk maar wel gelijkwaardig. Verschillen schuwen we niet, die koesteren we. Daarom kun je zeggen dat het ons uiteindelijk gaat om een samenleving die iedereen omarmt; de 'inclusieve samenleving'. Wij willen dichtbij zijn, samenwerken en kijken vanuit mogelijkheden van mensen. Op de plek waar het alledaagse leven zich afspeelt. Dus ook in de online wereld. Wij gaan uit van vertrouwen in elkaar en in de kracht van mensen. Ook als iemand tegenslagen kent. Dat betekent vindingrijk zijn en lef hebben,



Onze kernwaarden:

- **Inbegrepen:** de samenleving is divers en dat is een feit. We streven naar een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen vanuit eigen mogelijkheden.
- **Nabij:** we zijn dichtbij. Alert op de mogelijkheden voor de mensen voor wie de kansen in het leven niet voor het oprapen liggen en voor de mensen die daarin wat te bieden hebben.
- **Vindingrijk:** we zijn niet voor één gat gevangen. We zoeken naar creatieve oplossingen voor problemen. Als verbinder en netwerker maken we mooie combinaties van organisaties, mensen en mogelijkheden.
- **Vertrouwen:** We hebben vertrouwen in elkaar, in bewoners en in de kracht van iedereen. Werken met aandacht voor de persoon, vanuit een positieve open houding en zonder te oordelen.
- **Lef:** We hebben de 'guts' om het anders aan te pakken als het belang van mensen daarom vraagt.

Wat doen we dan?

We richten ons op iedereen, maar hebben extra aandacht voor mensen met weinig sociale contacten, een klein netwerk of die in een lastige situatie zitten. In ons werk maken we deel uit van de plek waar mensen wonen. Of dat nou is op straat, in de wijk of de stad. Daar maken we de verbindingen die nodig zijn

Wij

- *...bouwen aan sociale samenhang met activiteiten en ontmoetingen.*
- *...begeleiden mensen van alle leeftijden om hun talent te zien, te ontwikkelen en te gebruiken.*
- *...laten mensen zien hoe ze de regie in hun leven kunnen (her)pakken.*
- *...stimuleren initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid.*
- *...geven advies en informatie. Bijvoorbeeld bij de opvoeding of geldzaken.*
- *...kijken scherp naar risico's en kansen in de leefomgeving en anticiperen daarop.*
- *...lossen concrete problemen op als dat nodig is om mensen (weer) mee te laten doen*

